



Weer over een reis richting Indonesië, waarover ik het altijd leuk vind om van mijn reis en beleving via de nieuwsbrief iets met u te delen. Dit keer echter voelde het alsof ik het *ootje was genomen*, zeg maar gerust:

Bij mijn ballen gepakt!

Na een lange reis, via Amsterdam- Dubai-Kuala Lumpur en met de nodige vertraging, uiteindelijk geland in Jakarta waar de gemiste slaap door het reizen mij niet 100% helder en alert aan de grond zette. Tijdens het embarkeren met de stroom mensen meegedreven richting emigratie, op ongeveer 50 meter voor de paspoort controle worden we via een vakkundig *trechter-systeem* richting een loket met "VISA-on-Arrival" gedirigeerd. Met een zwoele stem vanachter een bureau word ik aangesproken door een knappe jongedame compleet verpakt in boerka met de eeuwige Aziatische lach op haar gezicht:

\$35- meneer!

Een vaag stemmetje in mijn onderbewustzijn herinnerd mij

eraan dat de VISA-on-arrival toch was afgeschaft?

Als makke schapen in een rij, betalen en doorlopen. Zorg dat je niet al bij binnenkomst negatief opvalt. Vertrouwend op mijn automatische piloot trek ik de beurs! Slechts op enkele stappen verder waar de paspoortcontrole zich bevindt, vraagt een douane beampte vriendelijk aan mij: Waarom heeft u een VISA-on-arrival gekocht? Dit is niet meer nodig Meneer!

Welkom, "Selamat Datang" in gastvrij Indonesië!! Hoe is het toch mogelijk dat ik zelfs na ruim 15 jaar deze mensen niet kan volgen, maar tevens moet erkennen dat ze meesters zijn in het leegtrekken van de buitenlandse beurs!

Ik was weer klaar wakker

In Indonesië is het op dit moment de tijd van politieke verschuivingen, nieuwe presidents verkiezingen zijn aanstaande. Normaal gesproken vind ik het ongepast en bemoei ik me liever niet met andermans politiek, maar in de vorige en ook deze nieuwsbrief

wil ik er toch wat papiervulling aan besteden. Het gaat wederom om Gouverneur Ahok, één van de meest succesvolle gouverneurs van Jakarta op het gebied van: corruptiebestrijding, verbetering van de infrastructuur en strijd tegen vrouwenuitbuiting. Het is te triest voor woorden maar deze Gouverneur is recentelijk tot **2 jaar cel is veroordeeld!**

Ahok, een Christen, heeft gereageerd op een Moslim bewering en gezegd dat het misleidend is en dat ook de koran niet verbiedt dat een moslim ook op een niet-moslim mag stemmen. Deze uitspraak is door de rechters van Indonesië bestempeld als "Blasemie". Pak Ahok is nog dezelfde dag als een crimineel getransporteerd naar de Cipinang gevangenis. Indonesia is terug bij af, veel mensen zijn de weg kwijt. Met de Ramadan voor de deur breekt er zeker voor buitenlanders met zakelijke belangen in Indonesië een onzekere tijd aan. Laten we hopen dat het gezond verstand het wint van de onnavolgbare emoties van dit temperamentvolle volk.

