



Nu de meesten van ons weer uitgerust terug zijn van vakantie is het hoog tijd om de mouwen op te stropen om in de tweede helft van dit jaar alert te reageren op de ontwikkeling in de markt. Mijn waarneming en verslag tijdens mijn laatste reis door Azië, deel ik graag.

Bij aankomst in Kuala Lumpur, na een tweedaags bezoek aan de fabriek, was ik uitgenodigd om mee te gaan naar

Genting Highlands,

het Las Vegas van Malaysia.

Ongelofelijk wat daar, door meestal Aziaten, wordt ingelegd en vergokt. Op aandringen van een bevriende leverancier, met de woorden: *Als je niet hebt mee gedaan ben je hier ook niet geweest*, heb ik een gokje gewaagd aan een van de ontelbare Roulette tafels. Door onkunde in dit spel niet wetende hoe het precies gespeeld wordt heb ik mijn inleg maar gezet op de geboortedatum van mijn vrouw, welke ik tot mijn eigen verbazing dit keer niet was vergeten.

En wat denk je....Laat toch het balletje direct bij de eerste ronde

een schot in de roos zijn!
Beginnersgeluk op gevoel waarneming en intuïtie.

Als we praten over **“Waarneming”** Wat is er gaande in Azië mbt productie?

1) In Malaysia, waar toch een groot deel van de fabrieksarbeid verricht wordt door niet Malayars, buitenlandse gastarbeiders met een tijdelijke verblijfsvergunning, is de overheid druk bezig deze vergunningen drastisch te beperken ten gunste van de eigen arbeiders. Wat als gevolg heeft: Een tekort aan arbeidskrachten, lagere productiviteit en oplopende kosten.

2) In Indonesië zien we dat **“Wet en Regelgeving”** worden aangepast ten gunste van de arbeiders. Vakbonden krijgen steeds meer macht. Heb je als fabrikant/producent veel personeel in vaste dienst dan ben je haast wel aan jezelf verplicht om geld te reserveren voor ontslagvergoedingen, welke vaak niet in verhouding staan met de geleverde prestatie. Niet voor niets dat steeds meer fabrikanten de salaris beloning proberen te reguleren

met stukgoed prestatie. Ook hier een **stijgend kostenplaatje.**

Het is een utopie om te denken dat we keer op keer prijzen kunnen vastleggen tegen de meest gunstige voorwaarden. Maar door waarneming en ons gezond verstand te gebruiken kunnen we zaken wel voor zijn.

Dit is geen Roulette!

Met de wetenschap dat India en China nog steeds elke kopmaat in elke kwaliteit opkopen, dat de prijzen voor productie stijgen en we nu alweer na moeten denken over tuinhout behoefte voor seizoen 2018, heeft MOC zijn posities tuinhout vast-gelegd. Stammen worden verwacht in oktober, zagen en drogen geschiedt in November en December. Profilering zal begin 2018 zijn waardoor we voor levering Februari / Maart en April mooi op tijd zijn. Mocht u willen mee profiteren maak dan uw tuinhout behoefte aan ons bekend, graag maken we voor u vrijblijvend een passende offerte.

vr gr. Watse Tigchelaar

