



Chinees New Year, the **"Year of The Tiger"** is inmiddels begonnen.

Voor de Aziatische wereld is de traditionele impact van dit 16 dagen durende feest enorm en eindigde met een lantaren-feest van rode draken en veel vuurwerk. Men verblijft zoveel mogelijk bij familie, met uitzondering van de 3e dag omdat ruzie dan op de loer ligt. Kantoren, winkels en fabrieken waren gesloten, de *wereldhandel* lag even stil, en voor de Europese optimist was *hij* weer even van ons.

Nee, laten we elkaar niks wijs maken China beheerst het grootste deel van onze handel en heeft haar vertakking tot diep in onze economie geworteld. De Chinees, door ons vaak gekleineerd en weggezet als "Poep-Chinees", is ons ver voorbij, en reeds een van de grootste economisch machtigste landen. Wereldwijd is de patriottische Chinees uitgevlogen, volledig gecontroleerd door een streng hiërarchisch Centraal comité met als heilige overtuiging het gedachtegoed van CCP

De Partij!



Waar Mao zijn onderdanen indertijd door middel van het *Rode boekje* instrueerde verplicht *De nieuwe Keizer van China*, Xi Jinping zijn onderdanen zijn ideeën via een App te volgen. Daar waar Rusland nog droomt van een nieuw herenigt USSR, is in China het proces van nationale hereniging (inclusief Hongkong / Macau / Taiwan) in volle gang. Het is niet voor niets dat Poetin eerst nog even is wezen "thee drinken" met Xi alvorens hij zijn spierballen toonde aan de EU.

Als grootmacht en wereldleider voelt zelfs Poetin zich gesterkt door zijn Communistische buur. Laten we bidden en hopen dat **Deze Wijze Mannen** het hoofd koel houden en er gezamenlijk op een diplomatieke weg uitkomen, een fysieke confrontatie zal wereldwijde impact hebben, waarbij de gevolgen niet te zijn overzien.

Tijdens mijn laatste Asian reis in Februari was Covid en de dreigende Russische - Oekraïne spanning ook hier in Indonesie hét gesprek van de dag. Daar waar de één de

opgelegde beperkingen beu is en het zaad kiemt voor de complotdenkers, begint een ander voorzichtig te hamsteren. Een ding is zeker, óók voor onze houthandel is Globale onrust beslist geen goed voorteken.

Container prijzen bevinden zich nog steeds op een veel te hoog niveau, enige lichte daling is ingezet echter van normaal niveau is nog geen sprake. Grondstofprijzen en productiekosten lopen daarentegen lichtjes op. Beschikbaarheid van lokaal hout is er ruim voldoende, met uitzondering op specials zoals o.a. Teak. Afrikaanse en Canadese aanvoer is grillig en beperkt beschikbaar.

Vooruitkijkend naar Q2 en in aanloop naar de komende **Ramadan Periode** van 2 April t/m 2 Mei, is het zaak de gewenste productie bestellingen, in verband met tijdelijke sluiting van Fabriek tijdens "Hari Raya" gaarne weer **op tijd** in te geven.

vr gr Watse Tigchelaar

