



Zeven weken Azië,

Ja u leest het goed, het oer Hollandse herfstweer, met regen en harde wind, is dit jaar aan mij voorbij gegaan. Daarvoor in de plaats, korte broek, een tropische zon met wuivende palmbomen. Mezelf staande houden tussen al de Bali-Ubud Yoga fanaten, op zoek naaru mag het zeggen.

Oke, beetje gek-makerij hoort er bij. Opgevoed in een ouderwets nest met de stelregel: "Wie niet werkt zal niet eten" geldt ook voor mij. Het ver-romantiseren van de Stille Kracht uit het mystieke Oosten. De reuk van specerijen. De hang naar het koloniale VOC verleden. Het is onderdeel geworden van mijn leven.

In mijn vorige nieuwsbrieven heb ik verteld van onze nieuwe activiteit met betrekking tot FSC Java Teak, speciaal voor de Jachtbouw. Zeker, u als lezer, weet als geen ander dat als we stammen openhalen dat er "biefstuk en gehakt" in zit. Voor u als houthandelaar zal het duidelijk zijn dat er meer gehakt dan biefstuk uit de FSC Teak stammen komt.



Om het Teak-project rendabel te maken, en als goede rentmeester om te gaan met wat de natuur ons geeft, moet er dus iets creatiefs gebeuren met het korte foutvrije FSC Teak hout uit de down-stream.

Op zoek naar producten van het korte hout, tot ca.700 mm lang, maken we o.a. watervast (PRF) verlijmd

Foutvrije TEAK Panelen FSC 100%

uitvoering FJL, 40 mm dik, 610 mm breed en 4000 /4900 lang. Geschikt voor o.a Aanrechtbladen, Tafelbladen of Vensterbanken.

Ideeën en/of producten vanuit uw kant, zijn van harte welkom en altijd bespreekbaar.

Uit het overige restmateriaal maken we een decoratief Teak wandpaneel, welke is opgebouwd uit houten strips in diverse breedtes en lengtes met een driedimensionaal effect. We lanceren dit onder de naam:

Java Teak Deco Wall

Deze Teak wandpanelen zijn verpakt in een kartonnen doos, per 10 stuks, totaal 1,4 m2. FSC 100%. Constructie: Z-profiel.



Intussen tikt de tijd door; St.Nicolaas en dan op naar Kerst. Genieten van de familie momenten met dierbaren om ons heen. We willen alvast van de gelegenheid gebruik maken om u, als MOC-partner, te bedanken voor de steun en het genoten vertrouwen van afgelopen jaar, en een ieder hele fijne feestdagen toe te wensen, met Geluk en Gezondheid voor uw families en die van uw werknemers. Het is ons zeker niet ontgaan, en daarom willen we er in deze laatste Nieuwsbrief van het jaar toch even bij stilstaan. De wereld staat in vuur en vlam. Een moment van bezinning voor hen die zo lijden onder oorlog en terreur. Het ideale wens plaatje van Vrede, Respect en Ruimte voor elkaar is waar we voor bidden.

Het nieuwe jaar begint meteen onstuimig met de nieuwe **Indonesische verkiezingen**, CNY en de Ramadan voor de deur. Met betrekking tot MOCCompagnie hopen we voor 2024 weer op uw orders te mogen rekenen.

Fijne Feestdagen
vr gr Watse Tigchelaar

