



Mijn 3e **Asian-Trip** van dit jaar startte in Malaysia, waar we druk doende zijn stammen vast te leggen voor tuinseizoen 2019. In de hoop in ieder geval een deel van deze stammen voor het regenseizoen op de werf te hebben, waarna we de productie kunnen starten om tijdige uitlevering te garanderen. Al blijft het koffiedik kijken en we de aankomende regenperiode niet kunnen voorspellen, maar tot nu toe gaat het gesmede plan voortvarend.

We vervolgen onze trip naar Indonesië, Surabaya, Makassar, Semarang en Jakarta staan dit keer als vluchthaven genoteerd in onze reisplanner. Het is gewoon jammer dat er geen kilometervergoeding bestaat voor dit soort reizen want dan zou onze MOC

belastingaangifte

er zeker anders uitzien.

Tussen de werkdagen door heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om Lombok te bezoeken. We kennen allemaal de verhalen en de vreselijke beelden van verwoesting door aardbevingen in de afgelopen periode. Het Noord-Oosten van het eiland is het zwaarst getroffen. Met name het gebied rond de **RINJANI** vulkaan.

Het is hartverscheurend hoe mensen in een split-second hun hele toekomst in duigen zien vallen, dit zowel letterlijk als figuurlijk. De overwegend arme bevolkingsgroep leeft vaak ook collectief in de slechtst gefundeerde huizen. Vele van deze huizen zijn verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Verhalen over opspringende grondlagen of daken die los getrokken werden van betonnen gevels. Iedereen heeft wel een familielid die zwaargewond is geraakt of kent iemand die is overleden. Velen van hun leven nog steeds in provisorische zelfgemaakte tenten, in onhygiënische

omstandigheden met tropische ziektes als *malaria* en de *dengé mug* op de loer.

Het woord **"Trauma"** is door de lokale bevolking dan ook het meest uitgesproken woord van de dag. Zeer opvallend is wel dat de traditionele houten huizen en de uit bamboe opgetrokken shelters nagenoeg geen enkele schade hebben ondervonden bij de heftige aardbevingen tot 7,2 op de schaal van Richter. Weer een zeer goed argument om *"ons hout"* aan te prijzen. Zeker in het aardbevingsgevoelige gebied dat bekend staat onder de naam **"Ring of Fire"**. Op deze aardplaten, die lopen van Los Angeles tot Japan, bevinden zich 95% van alle aardbevingen wereldwijd.

Er valt voor onze sector nog heel veel terrein winst te behalen met goede promotie en toepassingen van slimme duurzame hout constructies

met, **heel veel Hout!**

vr. gr. Watse Tigchelaar

